

Tal av Magda, Klimatmarschen 29/11 2019

Av Magdalena Eriksson, estradpoet och konstnär.

Vi är ett växande rungande sjungande vi
som tror det finns en chans som inte vänder bort blicken
som väljer kicken
stå upp mot konsumtionssamhällets sjuka gräddfil
där vi luras tro du kan betala skatt till himmelen
jag vill vara med jorden fredlig vän
efter Tipping Point finns inget sen!

Vi blir fler och fler som
går utanför vår bekvämlighetszon
slutar upp å säga men jag är inte en person
som demonstrerar diskuterar och ställer sig i vägen
när politiker inte gör de förändringar som måste göras
när de som har makten låter sig köpas håller trut
låter företag släppa skiten i luften vattnet jorden ut

Allt fler står här
upptäcker att livet blir annorlunda när den egna oron delas
något inom helas
när du känner äkta respekt för andras tankar i kampen för värdigt liv
så låt oss dela vindkraft och värmeenergi med varandra
å vara som folk är
när de är som bäst
för det är vi som är människorna
vi som är rörelsen som kommer inifrån ett sunt förnuft
som säger allt liv på jorden behöver Ren Underbar luft!

Gräset säger:

jag är den som flätar
döda och levandes senor till surrande honungsbin
Jag är tomrummet
som födde fåglarna
jag är trädet som tröstat dig så många gånger
utan att du tackat mig
minns du mig
ditt andeträd

jag läker kroppar
ensamhetsförskräckta
nätuppkopplade

trasiga
land på land
öppnar sig
skal på skal
som i en ljuvlig blomma

vila i mig
dröm
låt dagar blir nätter
nätter blir dagar
ta tillbaka ditt andetag
andas med mig
andas med mig när ljungen blommar
bli en beskyddare
istället för en krigare med kalla ögon

en som lekfullt håller sand
dansar över gränser dragna i sand
försvarar det gränslösa skriet och skrattet
håller sand
över snedväxta pojkar boende
i maktgalna vita äldre män
byggda av sand
hängivna sin skräck och vrede
tror sig äga makten över sand

men vinden äger sanden
lyfter land på land
vänder sida i din livsbok när den har lust
vi kunde leva och lyssna i vinden
vara vän med vind
stå på berget och vara nära molnen
i lycka obegripligt stor.